

Hallo Allemaal!

De Boeg heeft haar deuren al weer een tijdje open, maar daar is ie dan eindelijk weer: Het eerste boegbeeld van het seizoen 2012-2013. Dit seizoen begon extra speciaal met de **opening van de aanbouw** waar plusminus 1,5 jaar aan gewerkt is en nog steeds aan gewerkt wordt! Het resultaat is fantastisch en dat hebben we ook gemerkt aan de reacties, bedankt daarvoor!

Inmiddels hebben de eerste catechisaties plaatsgevonden in het nieuwe gedeelte en op **vrijdag 26 oktober** zal ook de Boeg met het themafeest "**We-zitten-op-zee-feest**" het nieuwe gedeelte gaan benutten. Wees erbij, want het wordt een fantastische avond!

Inzamelingsactie verbouwing

Om nog even door te gaan over de verbouwing: de Boeg heeft inmiddels door diverse acties zoals een inzamelingspot op de bar, een thema-avond speciaal voor de verbouwing, percentages van de omzet met klaverjassen etc. een bedrag ingezameld van **€ 850**. De Boeg zal zich blijven inzetten om een steentje bij te dragen aan de verbouwing!

Klaverjassen:

19 oktober was de aftrap van alweer het 8e!! seizoen van de klaverjasclub 'alleroemisuitgesloten'. Ondanks de vele afzeggers waren er op de eerste avond toch nog 21 fanatieke klaverjassers in de fraai verbouwde Boeg aanwezig. (Hulde aan het klusteam)

Het zal door een kleine aanpassing in de regels zijn want, het is nait te geleuv'n, Sip Wijchers heeft de eerste rooie lantaarn van het seizoen te pakken. Chapeau Sip! U begrijpt, Henk Schoonveld behoorde tot de afwezigen.

Er waren een aantal spelers (20) die het beduidend beter deden. De top 3 bestond uit Andries van der Heide (5517), Jaap Plas (5445) en Remco Andringa (5332).

Beetje verdacht dat de nummers 2 en 3 in de organisatie zitten, ook hadden ze veel mazzel. Carina was met 3985 pnt de beste vrouwelijke speelster en zette hierdoor haar concurrentes gelijk op achterstand.

De rest van de scores kun je zien op: <https://sites.google.com/site/alleroemis>

De kop is er weer af en we kunnen terugkijken op een gezellige eerste avond. Voor de volgende keer, dit is NIET zoals vermeld 19 oktober maar 02 november, staat om 19:45u de koffie voor je klaar!!

Themafeest:

Zoals al gezegd, op vrijdag **26 oktober** is het eerstvolgende **themafeest**. Haal je piratenkleding uit de kast en kom naar de Boeg waar een fantastische "**we zitten op zee**" **sfeer** zal hangen! We openen de deuren om 20.30 en gaan door tot in de late uurtjes!

Soosavonden:

Elke zaterdagavond ben(t) u/jij van harte **welkom** in de Boeg. Ook degenen die net 16 zijn geworden! Vanaf 20.30 uur staat de koffie klaar en vanaf 21.00 uur kan er een borreltje gehaald worden.